

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۚ (۸) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ (۹) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ (۱۰) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ (۱۱) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ (۱۲) فَكُ رَقَبَةً ۚ (۱۳) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ (۱۴) يَتَبَسَّمُ ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ (۱۵) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ (۱۶) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ (۱۷) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمُؤْمِنَةِ ۚ (۱۸) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمُشْجَمَةِ ۚ (۱۹) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۚ (۲۰)

سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ
وَهِيَ خَمْسٌ عَشْرَةَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحَيْهَا ۚ (۱) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّيَهَا ۚ (۲) وَالتَّهَارِ إِذَا جَلَّيَهَا ۚ (۳) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ۚ (۴) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَيْهَا ۚ (۵) وَالأَرْضِ وَمَا طَحْيَهَا ۚ (۶) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيَهَا ۚ (۷) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ۚ (۸) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهَا ۚ (۹) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيَهَا ۚ (۱۰) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَيْهَا ۚ (۱۱) إِذِ انبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ۚ (۱۲) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَىٰهَا ۚ (۱۳) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَتَمَدَّمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّيَهَا ۚ (۱۴) وَلَا يَخَافُ عُقْبَىٰهَا ۚ (۱۵)

17- Üstelik de iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden, birbirlerini Allah için sevenlerden biri olarak.

18- İşte onlar sevapları ağır gelenlerdir.

19- Ayetlerimizi inkâr edenlere gelince, onlar da günahları ağır gelenlerdir,

20- Onların üzerlerine cehennem kapıları açılmamak üzere kapanacaktır.

ŞEMS SÛRESİ

- GÜNEŞ BÖLÜMÜ-

Esirgeyen, bağışlayan
Allah'ın adıyla,

1- Andolsun güneşe ve kuşluk vaktine,

2- Güneş battığında doğan aya,

3- Güneş aydınlattığında gündüze,

4- Güneşi kaplayıp kararttığında geceye,

5- Gökyüzüne ve onu yükseltip kurana,

6- Yeryüzüne ve onu yayıp bayındır edene,

7- Nefse ve onu her yönüyle sağlam bir şekilde düzenleyene,

8- Ardından ona günah işlemeyi ve harama-helâle titizlik göstermeyi öğreten!

9- Nefsi şirkten ve günahtan arındıran kesinlikle arzulanan başarıya ulaştırtır,

10- Nefse şirki ve günahı bulaştıran ise başarısızlığa mahkûm olmuştur.

11- Semûd halkı da çığırlarından çıkıp resûlleri inkâr etmişti,

12- En günahkârları ileri atıldığında,

13- Oysa Allah'ın resûlü Sâlih, Allah'ın mucizesi dişi deveye ve onun su içme hakkına sakın bir kötülük yapmayın! demişti onlara,

14- Ne var ki Sâlih'in tehditlerine inanmadılar, sonra da dişi deveyi ayağını kesip yere düşürerek boğazladılar. Ardından da rableri, günahlarından dolayı onları azâbıyla kuşattı ve hepsini helâk etti.

15- Allah yaptıklarının neticesinden hiç çekinmez!

8- Biz ona gerçeği göreceğiz iki göz vermedik mi?

9- Gerçeği söyleyecek bir dil ve de iki dudak vermedik mi?

10- Doğru yolu da yanlış yolu da ona göstermedik mi?

11- Buna rağmen o, doğru yolda gidip de nefsin aykırı isteklerine karşı koymadı,

12- Ey ümmî nebî! Aykırı isteklere karşı koymayı Allah'ın tam nasıl değerlendirdiğini sen de kavrayamazsın!

13- Aykırı isteklere karşı koymak; bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmadır,

14- Ya da kıtlık gününde yedirip içirmektir,

15- Akrabadan bir yetimi,

16- Veya açlıktan yerlerde sürünen bir yoksulu,