

DUHÂN SÛRESİ

-DUMAN BÖLÜMÜ-

Esirgeyen, bağışlayan
Allah'ın adıyla,

1- Hâ, Mîm.

2- Andolsun bu açıklayıcı Kur'an'a!

3- Kesinlikle biz çok kıymetli ve bereketli bir gecede indirdik bu Kur'an'ı. Doğrusu biz insanları devamlı uyarmaktayız.

4- O gecede dinî ve dünyevî her işin durumu mutlak bilgiyle en doğru şekilde sınıflandırılır,

5- Varlık alemindeki bütün işler tarafımızca meydana getirilmektedir. Elbette ki resûlleri de biz göndermiştik,

6- Rabbinin kullarına acımasından dolayı. Gerçekten de O her şeyi işitmektedir, her şeyi bilmektedir.

7- O göklerin, yeryüzünün ve bunların arasındakilerin rabbidir. Bütün kalbinizle inanmışsanız, anlar-sınız.

8- O'ndan başka ilâh yoktur. O, yaşatan ve öldürenidir. O, sizin ve geçmiş atalarınızın rabbidir.

9- Ne var ki o yobaz kâfirler senin resûl oluşundan şüphe etmekte, küçümseyip alay etmektedirler.

10- O halde sen de göğün yeryüzüne alenî bir dumanla getireceği kıtlık gününü gözle!

11- O duman insanları açıklıkla kuşatacak ve diyecekler ki: 'Bu çok acı veren bir azaptır,'

12- 'Rabbimiz! Azâbı bizden kaldır, biz kesinlikle iman ettik'

سُورَةُ الدُّحَانِ مَكِّيَّةٌ
وَهِيَ تِسْعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ۙ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۙ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا
كُنَّا مُنذِرِينَ ۙ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۙ أَمْرًا مِنْ
عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۙ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۙ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
ۙ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
ۙ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۙ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ
مُبِينٍ ۙ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
العَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ ۙ اِنِّي لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ
مُبِينٌ ۙ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُوْنٌ ۙ اِنَّا كَاشِفُو
العَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَاثِدُوْنَ ۙ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى
اِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۙ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ
كَرِيْمٌ ۙ اَنْ اَدُوْا اِلَى عِبَادِ اللّٰهِ اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنَ ۙ

13- Nasıl oldu da bu öğüdü aldı onlar(!) Alenî bir resûl kâfirlere gelmişti de,

14- Sonrasında onlar, 'Öğretilmiş, cinlenmiş biri' diyerek ondan uzaklaşmışlardı.

15- Aslında biz o azâbı biraz kaldırsak, siz kesinlikle eski alışkanlıklarınıza dönersiniz.

16- Yıkıp yok etmenin en şiddetli olacağı kıyâmet gününde biz elbette kâfirleri cezâlandıracağız.

17- Andolsun ki biz onlardan önce Firavun'un halkına da kendi tutumlarını göstermiştik, onlara seçkin bir resûl gelip demişti ki:

18- 'Allah'ın birliğine iman edenleri benimle gönderin, siz de iman edin! Çünkü ben size gönderilen güvenilir bir resûlüm,'

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝١٩ وَإِنِّي عَذْتُ
 بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ۝٢٠ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزِلُونِ ۝٢١
 فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَاءِ قَوْمٍ مُّجْرِمُونَ ۝٢٢ فَأَسْرِعْ بَعَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ
 مُتَّبِعُونَ ۝٢٣ وَأَتْرِكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ۝٢٤ كَمْ
 تَرَكُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُيُونٍ ۝٢٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝٢٦
 وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۝٢٧ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا
 آخَرِينَ ۝٢٨ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا
 مُنظَرِينَ ۝٢٩ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝٣٠
 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝٣١ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاَهُمْ
 عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝٣٢ وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاغٌ
 مُّبِينٌ ۝٣٣ إِنَّ هُوَ لَاءِ لَيَقُولُونَ ۝٣٤ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا
 نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۝٣٥ فَأْتُوا بِآبَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝٣٦ أَهْمُ
 خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَعِّعُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
 مُجْرِمِينَ ۝٣٧ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
 ۝٣٨ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٩

25- Onlar nice bahçeleri ve su kaynaklarını bıraktılar arkalarında,

26- Ekinlikleri, güzel çiftlik evlerini,

27- Zevk içinde yüzdükleri nimetleri.

28- Tam böyle oldu. Onları başka insanlara miras olarak verdik.

29- Firavun ve ordularına ne gökte üzümlük göz yaşı döken oldu ne de yeryüzünde. Onlara hiç göz açtırılmadı.

30- Andolsun ki İsrâiloğulları'nı biz kurtarmıştık aşağılayıcı cezâsından,

31- Firavun'un. Gerçekten de o ilâhlık iddiasında bulunmaktaydı, bilinçsiz davranışlarda bulunanlardan biriydi.

32- Andolsun ki İsrâiloğulları'nı sahip oldukları tevhit inançlarından dolayı o dönemdeki diğer insanlara tercih etmiştik.

33- Ve onlara lütuf olduğu aleni belli olan mucizelerimizden verdik.

34- Mekkeli müşrikler hep diyor ki:

35- 'Yalnızca bir kez ölürüz ve de diriltilmeyiz.'

36- 'İddianızda samimiyseniz hemen atalarımızı getirin.'

37- Bu müşrikler mi daha donanımlı, yoksa Tubba halkı ve onlardan önceki kâfirler mi? Biz onları da helâk ettik. Gerçekten de onlar cehennemlikler.

38- Gökleri, yeryüzünü ve bunların arasındakileri de oyalanmak için yaratmadık.

39- Biz gökleri, yeryüzünü ve bunların arasındakileri yalnızca günahlarınızı ve sevaplarınızı âdil bir şekilde ortaya çıkarp size göstermek için yarattık fakat insanların çoğu bunu anlamıyor.

19- 'Onun resülünü küçümseyerek sakın Allah'a kafa tutmayın! Çünkü ben size aleni deliller getirdim.'

20- 'Beni taşıyarak öldürmekle de korkutmayın! Çünkü ben benim de rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah'a sığındım.'

21- 'Madem ki bana inanmadınız o halde benimle tüm bağlarınızı koparın.'

22- Daha sonra o resül, 'Bunlar cehennemlik insanlardır' diye rabbine yakardı.

23- Bunun üzerine Allah buyurdu ki: "Kullarımı geceleyin yola çıkar, kesinlikle takip edileceksiniz."

24- "O denizi de geçtiğin gibi bırak, gerçekten de onlar suda boğulacak olan bir ordudur."

40- Hüküm günü, cezâ ve ödül alacakların hepsinin bir araya geleceği gündür.

41- O gün dostun dostu hiçbir faydası yoktur ve hiç kimseye iltimas geçilmez,

42- Ancak Allah'ın tövbelerini kabul ettikleri bunların dışındadır. Gerçekten de O her dilediğini yapacak güçtedir, bağışlayıcıdır.

43- Elbette ki zakkum ağacı,

44- Günahkârın yemeğidir,

45- Karınlarda kaynayacak, kızgın yağ posası gibi,

46- Kaynar suyun buharı gibi.

47- Allah buyuracak ki: "Tutup yaka paça götürün cehennemin ortasına o günahkârı,"

48- "Sonra da tepesinden aşağıya kaynar suları boşaltın," deyin ki ona,

49- 'Keyiflen(!) Hani sen güçlüydünüz, saygınlıydınız ya(!)'

50- 'Şüphe edip durduğunuz gerçek tam da budur.'

51- Elbette ki Allah'ın emirlerine uyup azâbından kaçınanlar huzurlu bir yerde,

52- Cennetlerde, su kenarlarında olacaklar,



53- Kuşanıp ince ipekleri, parlak atlasları, hep bir arada oturacaklar,

54- Tam böyle olacak. Ela gözlü hûrilerle evlendiririz onları.

55- Huzur içinde, her türlü lezzetli yiyeceği isteyecekler,

56- Evvelki ölümün hâricinde başka ölüm de yaşamazlar orada. Allah cehennem azâbından da onları koruyacak.

57- Ey ümmî nebi! Rabbinin lütfudur bunlar. Bu lütfu kazanmak doğrusu büyük bir başarıdır.

58- İşte bu yüzden Kur'anı, gerçeği görüp kolay anlasınlar diye senin lisanınla indirdik.

59- Sen yalnızca olacakları gözle, onlar da gözlüyorlar zaten.