

HİCR SÜRESİ

-HİCR HALKI BÖLÜMÜ-

Esirgeyen, bağışlayan
Allah'ın adıyla,

1- Elif, Lâm, Râ. Bunlar, kapsayıcı ve açıklayıcı bu Kur'an'ın âyetleridir.

2- Kıyâmet günü kâfirler, 'Keşke Müslüman olsaydık' temennisinde bulunacaklar devamlı.

3- Ey ümmî nebî! Kendi hallerine bırak onları, yiyip içip arzu ettikleri gibi yaşasınlar(!) Akıllarını başlarından alsın boş umutlar! Ama sonlarının nasıl olacağını ileride anlayacaklar.

4- Biz uyardıktan ve tövbe edecek süreleri dolmadan hiçbir şehir halkını helâk etmedik.

5- Tövbe süreleri sona eren topluluklardan hiçbiri, başına gelecek azâbı ne öne alabilir ne de erteleyebilir.

6- Yine de o yobaz kâfirler dediler ki: 'Ey kendisine Kur'an indirilen kişi, hiç şüphesiz sen cinlenmişsin,'

7- 'İddianda samimiysen getir bize melekleri!'

8- Biz melekleri yalnızca hükümleri bildirmek veya azap etmek için indiririz, böyle bir durumda da onlara göz açtırılmaz.

9- Ey ümmî nebî! Elbette ki Kur'an'ı kısım kısım biz indiriyoruz sana ve hiç şüphesiz biz onun indirilişini şeytanlardan korumaktayız.

10- Andolsun ki senden önce geçmiş topluluklara da resüller göndermiştik,



11- O yobaz kâfirler kendilerine gelen resüllerin istisnasız her biriyle de alay etmişlerdi,

12- Böylece, resüllerin verdiği öğütleri alay konusu olarak cehennemliklerin kalbine yerleşmesine izin verdik,

13- Daha önceki kâfir topluluklara uygulanan kanunu bildikleri halde bu kâfirler de resüle inanmıyorlar.

14- O yobaz kâfirler için gökten bir kapı açsak, sonra da oradan yukarı çıkmaya başlasalar bile,

15- 'Sadece gözlerimiz bulanıklaştırıldı, üstelik biz büyülenmiş insanlar' derler kesinlikle.

۱۶ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَازِبَاتٍ لِّلنَّاطِرِينَ ۖ
 وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۖ ۱۷
 ۱۸ فَاتَّبَعَهَا شِهَابٌ مُّبِينٌ ۖ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَالْأَقْيِنَا فِيهَا رَوَاسِي
 وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّزْرُوعٍ ۖ ۱۹ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا
 مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۖ ۲۰ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا
 خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ لَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۖ ۲۱ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ
 فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
 ۖ ۲۲ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۖ ۲۳ وَلَقَدْ
 عَلَّمْنَا الْمُسْتَفْتِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۖ ۲۴
 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۖ ۲۵ وَلَقَدْ خَلَقْنَا
 الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۖ ۲۶ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ
 قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ۖ ۲۷ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ
 بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۖ ۲۸ فَادَّاسَوْنَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ
 مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۖ ۲۹ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ
 أَجْمَعُونَ ۖ ۳۰ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۖ ۳۱

22- Bitkileri aşıl原因 rüzgârlarla bulutları göndeririz. Sonrasında gökten yağmurları lütfumuzla yağdırırız, böylelikle su ihtiyacınızı onunla gideririz. Bizim belirlediğimiz kurallar olmaksızın siz onu elde edemezsiniz.

23- Hiç şüphesiz biz yaşatırız ve biz öldürürüz. Her şeyin sonucunu da yalnızca biz değerlendiririz.

24- Andolsun ki sizin geçmiş nesillerinizi de biliyoruz, gelecek nesillerinizi de biliyoruz.

25- Elbette rabbin onları da diriltip toplayacaktır. Gerçekten de O, mutlak ilmiyle en doğrusunu yapmaktadır, her şeyi bilmektedir.

26- Andolsun ki biz ilkin insanı şekil verilebilen kara balçıktan, süzölmüş kupkuru çamurdan yaratmıştık.

27- Cinleri de daha önce külden ateşin sıcak havasından yaratmıştık.

28- Bir vakit rabbin meleklerle buyurdu ki: “Ben, şekil verilebilen kara balçıktan, süzölmüş kupkuru çamurdan bir fâni yaratacağım,”

29- “Nihâyet bütün uzuvlarını sağlam bir şekilde düzenleyip ona hayât verdiğimde derhal ona secde edin!”

30- Bu yüzden bütün melekler hep birlikte hemen secde ettiler.

31- Yalnızca İblis secde etmedi, secde edenlerle birlikte olmakta kaçındı.

16- Andolsun ki biz gökyüzüne yıldız burçlarını yerleştirdik, bakanlara göz alıcı gösterdik oraları,

17- Ve orada konuşulanları kovulmuş her şeytandan koruduk,

18- Eğer ki içlerinden kulak kabartan olursa parlak güçlü bir alev hemen yok eder onu.

19- Yeryüzünü de yaşam alanı yaptık, orayı dağlarla sabitleştirdik ve oradaki her şeyi belirli kurallarla ve ölçüyle yetiştirdik,

20- Orada sizin ve de rızkını sizin hiç vermediklerinizin faydasına olacak geçim vasıtaları meydana getirdik,

21- Gereksinim duyduğunuz herşey tarafımızca meydana getirilmektedir. Ama onu yalnızca belirli kıstaslarla indiririz,

32- Allah buyurdu ki: “Ey İblis! Sana ne oluyor ki secde edenlerle birlikte olmadın?”

33- İblis, ‘Elbette ki ben, şekil verilebilen kara balçıktan, süzülmiş kupkuru çamurdan yarattığım bir fâniye secde edecek değilim’ dedi.

34- Allah buyurdu ki: “Derhal çık meleklerin yanından! Artık sen kesinlikle kovulmuş bulunuyorsun,”

35- “Hem de sen hüküm gününe kadar lânetlisin.”

36- İblis, ‘Rabbim! O halde onların diriltilecekleri güne kadar bana süre versen’ dedi.

37- Allah buyurdu ki: “Haydi sen de süre verilenlerdensin,”

38- “Hem de vaktini belirlediğim kıyâmet gününe kadar.”

39- İblis dedi ki: ‘Rabbim! Andolsun ki yoldan çıkmama fırsat verdiğin için kesinlikle yüzünü onlara göz alıcı göstereceğim, kesinlikle hepsini doğru yolun dışına çıkaracağım,’

40- ‘Yalnızca içlerinden sâdik ve dürüst kulların hâriç.’

41- Allah buyurdu ki: “Gözeteceğim doğru yolun kuralı budur,”

42- “Gerçekten de doğru yolun dışına çıkıp sana uyanların hâricinde kullarımı zorlaman mümkün değildir.”

43- “Hiç şüphesiz sana uyanların bir araya geleceği yer de cehennemdir.”

44- Onun yedi kapısı vardır. Oraya gelen her bölüğün cezâlarına göre girecekleri bir kapı vardır.

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ
لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ
مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ
الَلْعَنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ
الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾
قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ
لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ
جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ أَدْخُلُوهَا
بِسَلَامٍ أَمِينٍ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا
عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا
بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ
عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبَّيْنَاهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

45- Elbette Allah’ın emirlerine uyup azâbından kaçınanlar cennetlerde, subaşlarındadır.

46- Onlara denilir ki: ‘Güvenle, mutlulukla girin cennete.’

47- Onların içindeki nefretin her türlüünü söküp atmışızdır, hep bir arada koltuklara gönüllerince kurulmaktadırlar,

48- Onlara orada ne bir bıkkınlık gelir ne de oradan çıkartılırlar.

49- Allah buyurdu ki: “Ey ümmî nebî, kullarıma haber ver! Yalnızca benim affettiğimi, bağışladığımı,”

50- “Azâbımın da çok acı veren bir azap olduğunu!”

51- Ve İbrâhim’in misafirlerini de anlat onlara,

اذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾
 قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ ابَشْرُ تُمُونِي
 عَلَيَّ اَنْ مَسْنِي الْكَبِيرُ فَبِمَ تَبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشْرُ نَاكَ
 بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ يَفْنَطُ
 مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اِيَّهَا
 الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ اِلَّا
 اَل لُّوطُ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ اِلَّا اَمْرًا تَقْدَرْنَا اِنَّا
 لَمِنَ الْغٰبِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ اَل لُّوطُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ
 اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا
 فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَاتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَاَسْرِ
 بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ
 اَحَدٌ وَّامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ
 اَنْ دَابِرَ هُوْلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ
 يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ اِنَّ هُوْلَاءِ ضَيَّفِي فَلَا تَفْضَحُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا
 اللّٰهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا اَوْلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِينَ ﴿٧٠﴾

52- İbrâhim'e uğradıklarında onlar, 'Selâm' demişlerdi. İbrâhim, 'Biz sizden çok korkuyoruz' dedi.

53- Melek elçiler, 'Korkma! Aslında biz sana, nübüvvet verilecek bir oğulun müjdesini getirdik' dediler.

54- İbrâhim, 'Bu kocamış hâlime rağmen bana müjde mi getirdiniz? Neye atfen bu müjdeyi veriyorsunuz?' dedi.

55- Melek elçiler, 'Seni Allah'ın vaadiyle müjdeliyoruz. Sakın umutsuzluğa düşenlerden olma!' dediler.

56- İbrâhim, 'Doğru yolun dışına çıkanlardan başka kim rabbinin lütfundan umutsuzluğa düşer ki?' dedi.

57- İbrâhim, 'Ey elçiler! Sonraki göreviniz ne?' dedi.

58- Melek elçiler dediler ki: 'Cehennemlik insanları cezâlandırmaya gönderildik'

59- 'Fakat Lut âilesinin hepsini kurtaracağız hiç şüphesiz'

60- 'Ancak karısının kesinlikle yerle bir edilenlerden olmasına karar verdik.'

61- Daha sonra melek elçiler Lut âilesine delikanlı görünümünde geldiklerinde,

62- Lut, 'Siz benim tarafımdan burada bulunması hoş karşılanmayan insanlarsınız' dedi.

63- Melek elçiler dediler ki: 'Bizden dolayı endişelenme! Tam aksine biz onların şüphe etmekte oldukları azap ile geldik sana.'

64- 'Sana vahiy de getirdik, hiç şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.'

65- 'Gece karanlığında hemen âileni yola çıkart, sen de onları hızlandır, oyalanmasınlar. Hiç kimse geride kalanlara dönüp bakmasın. Emir olduğunuz yere yürüyüp gidin.'

66- Ona, 'Sabah gün ışıırken günahkârların kökünün kazınmasına hükmettiğimizi' de vahyetmiştik.

67- Şehir halkı etekleri zil çalarak gelmişlerdi,

68- Lut dedi ki: 'Bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni küçük düşürmeyin!'

69- 'Allah'tan korkun da beni rezil etmeyin!'

70- Şehir halkı, 'Biz sana, insanları himâyeye etmeni yasaklamamış mıydık?' dediler.

71- Lut, 'İşte halkımın kadınları, bir şey yapacaksınız onları nikâhlayın' dedi.

72- Ey ümmî nebi! Senin hayâtın üzerine yemin olsun ki hiç şüphesiz onlar kendilerinden geçmiş, ne yaptıklarını bilmez halde ortalıkta dolaşıyorlardı.

73- Ardından güneşin ilk ışıklarıyla o korkunç nâra yakalamıştı onları.

74- Bir anda şehrin altını üstüne getirmiştik ve hangi günahkâra isabet edeceği belirlenmiş taşları üzerlerine yağdırmıştık.

75- Araştırıp inceleme kabiliyeti olanlar için kuşkusuz bütün bunlarda büyük bir kudretin izleri vardır.

76- O şehrin harâbeleri de yol üstünde durmaktadır.

77- Müminler için kuşkusuz bütün bunlarda büyük bir kudretin izi vardır.

78- Eyke halkı da inkârda ısrar etmekteydi,

79- Biz onları da azâbımıza uğrattık, Eyke ve Medyen halkının harâbeleri de bilinmektedir.

80- Andolsun ki Hicr halkı da resûl-leri inkâr etmişlerdi,

81- Onlara mucizelerimizi de getirmiştik fakat onlar mucizelerimizi umursamamışlardı,

82- Onlar yaylalarda taş yontarak, güven içinde olacakları evler yapılmaktaydılar,

83- Sabah gün ışıırken o korkunç nâra ansızın yakalamıştı onları,

84- Ne var ki sahip oldukları güvenli taş evlerinin hiçbir yararı olmamıştı kendilerine.

85- Ey ümmî nebi! Biz gökleri, yer yüzünü ve bunların arasındakileri yalnızca günahlarınızı ve sevaplarınızı âdil bir şekilde ortaya çıkarıp size göstermek için yarattık. Hiç



şüphesiz kıyâmet vakti de gelecektir. Bu yüzden kâfirleri görmezden gel, yaptıklarına tahammül edip uzaklaş.

86- Elbette rabbin, O her şeyi yaratan, her şeyi bilendir.

87- Andolsun ki biz sana devamlı tekrarlanan Fâtiha'yı ve muhteşem Kur'anı verdik.

88- Sakın ha sakın **kâfirlerin** bazı kesimlerini faydalandığımız şeylere göz dikme! Sana tâbi olmadıkları için **âkıbetlerine de üzülme. Sen şefkatini müminlere göster.**

89- Ve kâfirlere de ki: 'Elbette ben aleni bir şekilde uyarıcıyım.'

90- Yine de inanmazlarsa azâbı indiririz üzerlerine. Kitap ehlinde, kitabı parçalara ayırıp bazısına inanan, bazısına inananlara indirdiğimiz gibi,

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسَلْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾
 عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن
 المشركين ﴿٩٤﴾ إنا كفيناك المستهزئين ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ
 يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ
 يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ
 مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ
 وَهِيَ مِائَةٌ وَثَمَانٍ وَعِشْرُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 آتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾
 يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلِيِّ مِنَ إِسْمَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَالَى
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٤﴾
 وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾
 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

98- Yine de sen rabbini hamd ile tesbih edip O'na sığın, secde edenlerden biri ol!

99- Ölüm vaktin gelinceye kadar yalnızca rabbine ibâdet et!

NAHL SÜRESİ

-BAL ARISI BÖLÜMÜ-

Esirgeyen, bağışlayan
 Allah'ın adıyla,

1- Allahın vaat ettiği kıyâmet günü gerçekleşecektir. Sakın onun hemen olmasını istemeyin. O, kullarına âit özelliklerden çok uzaktır ve kâfirlerin ortak koştuklarından çok yücedir.

2- O, insanları uyarmak için, “Benden başka ilâh yoktur, bu yüzden emirlerime uyup azâbımdan kaçın.” buyruğunu meleklele vahiy olarak kullarından lâıyk olana, kesinleşmiş yasına göre indirir.

3- O, gökleri ve yeryüzünü, günahlarınızı ve sevaplarınızı âdil bir şekilde ortaya çıkarıp size göstermek için yarattı. O, müşriklerin ortak koştuklarından çok yücedir.

4- O, insanı bir damla meniden yarattı. Nihâyetinde insan rabbinin yaratışını inkâr etti.

5- Kurbanlık hayvanları da O yarattı. Onlardan ısınacak giysiler, birçok kazançlar elde edersiniz ve etlerini de yersiniz,

6- Onların sağılmaya getirilişlerinin ve yayılmaya götürülüşlerinin hoşunuza giden bir yönü de vardır.

91- Onlar Kur'an'da işlerine gelmeyi bölüp ayırmaktalar,

92- Rabbine yemin olsun ki onların hepsini mutlaka sorgulayacağız,

93- Kur'an ile ilgili yapmakta oldukları nitelemeler hakkında.

94- Bu yüzden sen sana emredilene tam olarak alenen yerine getir, müşrikleri de önemseme.

95- Alay edenlere karşı kesinlikle biz sana yardımcı olacağız.

96- Onlar Allah ile başka ilâhlar da edinmektedirler. Ama onların nasıl olacağını ileride görüp anlayacaklar.

97- Andolsun ki onların söylediklerinden dolayı senin canının sıkıldığını da bilmekteyiz.